

Karismatiska bönegruppen i Katolska domkyrkan, historik

- Historik sammanställd inför biskopsvisitation 4-6 januari 2013-01-02 av Bengt Malmgren -

Karismatisk bönegrupp har funnits i församlingen sedan 1977. Den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan började i USA 1967, strax efter Andra Vatikankonciliet. Snart kom den till Sverige och Stockholm genom utländska gäster som inspirerade oss här på hemmaplan att starta bönegrupper.

1976 kom p Francis Little (OSB) från England och ledde Liv i Anden-seminarier på engelska. På pingstdagen bad man om den Helige Andes dop. Med var bl.a. Benkt Stolpe och Franceska Balingit samt Birgitta Björksten. Man fortsätter att samlas regelbundet, Franceska Balingit blev ”gruppens mor”.

Hösten 1976/våren 1977 var paret Jeanette och Tom Van der Vater från USA i Stockholm. Bönegruppen samlas med dem i Wennergrens center. Man har på nytt Liv i Anden-seminarier. Därefter samlas gruppen först i Marie Beådelse församling, sedan i hemmet hos Birgitta Björksten, därefter fortsatte den som en engelsktalande grupp i S:ta Eugenia församling.

Benkt Stolpe, Daniel Adner och Birgitta Björksten besökte på 1970-talet kapucinpräster i Italien: Det var p Fabiano, rektor för klostret i Loreto och p Pancratio, känd italiensk karismatisk präst som stod nära padre Pio. Dessa präster kom till Sverige på initiativ av Vera Cedheim.

Sommaren 1977 tyckte man att man borde starta en bönegrupp i Domkyrkoförsamlingen. Birgitta Björksten och Benkt Stolpe tog med sig kapucinprästerna, ringde runt till olika personer och samlade en grupp i Domkyrkan. Med från starten var också Carin Widenmeyer som redan innan hade varit med i en bönegrupp i Täby och fått inspiration därifrån. I Täby fanns oblatfäderna p Clyde Rauch och p Kaspar Dies samt Lillemor Hallin som betytt mycket för att introducera Karismatiska förnyelsen i Sverige. Carin Widenmeyer blev gruppens ledare under många år, man samlades regelbundet varje tisdagskväll så som fortfarande sker. Ganska snart kom också Ida Krieger med, som tillsammans med Karin var ett starkt stöd för gruppen. Ida var också engagerad i Schönstatt rörelsen.

Domprost J F Koch sanktionerade snart gruppen och gav den namnet Förbönsgruppen. Bland regelbundna besökare fanns också systrar från Serafimsystrarna, sr Tarsilla var trogen besökare, samt från Skolsystrarna där Sr Evelyn, Sr Olga, Sr Barbro och sr Miriam tillhörde dem som kom regelbundet. Skolsystrarna hade fått inspiration att delta i den Karismatiska förnyelsen genom p Liesner SJ från Tyskland som kom till Sverige och gav reträtter för systrarna.

Bengt Malmgren hade blivit introducerad i Karismatiska förnyelsen genom gruppen i Täby och anslöt sig till gruppen i Domkyrkan i början på 1980-talet. Bengt blev aktiv i AKKS, arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska Kyrkan i Sverige. Han inbjöds till ett Nordiskt katolskt karismatiskt möte på Mariaholm i Norge 1983. Norge var på den tiden drivande i det nordiska karismatiska samarbetet genom John Golding. Också från Danmark var man aktiva, med på mötet på Mariaholm var generalvikarie p Lars Messerschmidt.

Gemensamt med en nordisk grupp reste Bengt Malmgren med fru Maria och Lillemor Hallin på en internationell katolsk karismatisk konferens i Rom 1984. Där medverkade också kardinal Suenens och moder Teresa samt pingstpastorn, David de Plessies som betytt mycket för ekumeniken mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan. Hemkomna fortsatte man det nordiska samarbetet och anordnade sommaren 1985 den första Nordiska katolska karismatiska konferensen i Stockholm som Katolska domkyrkan var värd för.

Efter att Carin Widenmeyer avlidit 1998 blev Bengt Malmgren ledare för gruppen i Domkyrkan. Tillsammans med övriga karismatiska grupper i Stockholm anordnar man regelbundet Liv i Anden-seminarier, vilka syftar till att introducera nya människor i livet i den Helige Ande. Sedan början av 1990-talet samverkar vi också ekumeniskt med EFS-gemenskapen i S:ta Clara och anordnar numera årligen gemensamma Liv i Anden-seminarier.