

[\[this letter in english\]](#)

I detta brev: *Kallelse till grundande av CHARIS Norden den 13 augusti. Alltmer fokus på den helige Andes fulla liv och nådegåvorna i hela kyrkan, Den saliga Elena Guerra – Den helige Andes apostel klar för helgonförklaring, CHARIS behöver ditt stöd.*

Kallelse till grundande av CHARIS Norden, Regional service-gemenskap för de nordiska länderna och val av koordinator

- Digitalt möte (Zoom) 13 augusti kl 19.00 -

Kallelsen gäller alla katolska grupper, kommuniteter och enskilda kontaktpersoner som definierar sig som delaktiga i den världsvida Katolska karismatiska förnyelsen.

CHARIS är inte en offentlig organisation av lekmän, utan en struktur med status av juridisk person grundad av den Heliga Stolen genom Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet med syfte att främja och vägleda karismatisk förnyelse i dess många former världen över. Alla grupper är välkomna att ansluta sig till detta världsvida nätverk.

Hur detta nätverk struktureras internationellt, kontinentalt och regionalt/nationellt regleras i [\[CHARIS statuter\]](#).

Målsättningen med CHARIS Norden är att bygga gemenskap med hela mångfalden av den katolska karismatiska familjen i de nordiska länderna så att den kan stärkas i sin kallelse att bidra till kyrkans evangelisation och främjandet av den helige Andes fulla liv i hela kyrkan [\[läs mer om principer för bildandet av CHARIS service-gemenskap\]](#).

Hur man anmäler sig:

Registrera dig och din grupp (eller dig själv om du är kontaktperson där det ännu inte finns någon grupp) här: [\[Länk till registreringsformulär\]](#).

Efter registreringen får du via e-post en länk för anslutning till mötet.

Alltmer fokus på den helige Andes fulla liv och nådegåvorna i kyrkan.

Den helige Andes fulla liv och nådegåvorna verksamma hos alla döpta som en förutsättning för att bygga upp kyrkan till en levande evangeliserande gemenskap framhålls numera ofta på alla nivåer i kyrkan. Några exempel:

Påve Franciskus till Karismatiska förnyelsen: Dela dopet i den helige Ande med hela kyrkan.

Vid grundandet av CHARIS i Rom 2019 sade påve Franciskus att han önskade att Karismatiska förnyelsen skall bidra till främjandet av Andens dop i hela kyrkan.

Kardinal Anders Arborelius: Anden sätter oss i rörelse.

Kardinal Anders Arborelius skriver i en [[krönika i Katolskt Magasin](#)]:

"Det är den helige Andes stora uppgift att se till att vi alla är i rörelse framåt mot fullheten, heligheten, härligheten. Anden vill väcka oss och ruska om oss för att sätta oss i rörelse på helgelsens väg. Tycker vi att vi redan är nog fromma och goda är det ett säkert tecken på att vi har stannat av i vår andliga växt och är på god – eller snarare dålig – väg att bli andligt högmodiga...."

Samtidigt måste vi vara medvetna om att det finns ett inbyggt motstånd mot Andens rörelse inom oss genom ursynen som har fastnat på oss. Den onde är inte sen att utnyttja detta. Det är så lätt att fastna i oss själva och i våra egna uppfattningar, och tro att vi alltid har rätt och andra har fel. Som biskop undrar jag ibland hur folk utan att blinka kan fastna i petitesser och bråka om småsaker. Den onde firar många triumfer bland oss kristna, som spiller tid och kraft på dumheter. Jag anklagar ingen, men vi borde vara mer angelägna att lyssna på Andens röst än på oss själva...

Alla andliga rörelser är till för att kyrkan skall skina i all sin skönhet som Kristi heliga brud. Vi är alla inbjudna att gå helgelsens väg och låta oss sättas i rörelse av Anden, oavsett om vi tillhör en viss andlig rörelse eller ej. Genom vårt dop tillhör vi alla detta heliga pilgrimsfolk som Anden driver fram på vägen mot den fulla härligheten och heligheten. Vi får inte bli stående – eller bekvämt sittande i vår fåtölj – och njuta av vår egen förmenta godhet. Vi måste löpa vidare och sträcka oss mot målet. Anden kan väcka oss, ruska om oss och få oss att förstå att vi måste gå ut ur den gamla människan och lämna vårt självcentrerade liv bakom oss. Kosta vad det kosta vill."

Arbetsmaterial inför biskopssynoden: Att agera synodalt förutsätter allas andliga nådegåvor i bruk.

I arbetsmaterialet [["Instrumentum laboris"](#)] som getts ut inför andra delen av biskopssynoden om synodalitet i oktober talas också mycket om Andens liv och att kyrkan behöver att mångfalden av nådegåvor hos alla döpta får komma till sin rätt. Några citat:

"Every baptised person is called to be a protagonist of mission since we are all missionary disciples"** (ITC, no. 53). This renewal is expressed in a Church that, gathered by the Spirit through Word and Sacrament (cf. CD 11), proclaims the salvation it continually experiences to a world hungry for meaning and thirsting for communion and solidarity... **We renew our commitment to this mission today by practising synodality, which is an expression of the Church's nature. Growing as missionary disciples means answering Jesus' call to follow Him, responding to the gift we received when we were baptised in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit...

Synodality is rooted in this dynamic vision of the People of God with a universal vocation to holiness and mission while being on a pilgrimage to the Father in the footsteps of Jesus Christ and animated by the Holy Spirit...

*Synodality is not an end in itself. Insofar as **it offers the possibility of expressing the nature of the Church and insofar as it allows all the charisms, vocations and ministries in the Church to be valued**, it enables the community of those who "look to Jesus in faith" (LG 9) to proclaim the Gospel in the most appropriate way to women and men of every place and time, and to be a "visible sacrament" (ibid.) of the salvific unity willed by God...*

*...awareness has grown of the variety of charisms and vocations that the Holy Spirit constantly awakens in the People of God. This gives rise to the **desire to grow in the ability to discern them, understand their relationships within the concrete life of each Church and the Church as a whole, and articulate them for the good of mission**. This also means reflecting more deeply on the question of participation in relation to communion and mission. At every stage of the process, the desire emerged to broaden the possibilities of participation and **the exercise of co-responsibility by all the baptised, men and women, in the variety of their charisms, vocations and ministries**.*

Den saliga Elena Guerra – Den helige Andes apostel klar för helgonförklaring.

Elena Guerra (1835-1914) var en italiensk nunna som hade en stark hängivelse till den helige Ande och skrev ett dussintal brev till påven Leo XIII där hon manade honom att uppmana alla katoliker att åkalla den helige Ande i bön. Johannes XXIII saligförklarade Elena Guerra 1959 och inför öppnandet av Andra Vatikankonciliet bad han "Gudomlige Ande, förnya dina under i vår tid som i en ny pingst". Påve Franciskus har godkänt ett nytt mirakulöst helande på hennes förbön, och hon kommer nu att helgonförklaras tillsammans med flera andra. Elena skrev:

*"Pingsten är inte över. I själva verket äger den rum kontinuerligt i varje tid och på varje plats, därför den helige Ande önskade att ge sig själv till alla människor, och alla som önskar kan alltid ta emot honom. Vi behöver därför inte avundas apostlarna och de första kristna; **vi behöver bara göra oss själva disponerade att ta emot den helige Ande, och han kommer att komma till oss, såsom han kom till dem.**"*

Påve Leo hörsammade Elenas uppmaning. och han publicerade tre dokument om den helige Ande, inkluderande ett brev där han uppmanade hela kyrkan att be en novena till den helige Ande inför pingsten 1895 och encyklikan *Divinum Illud Munus* 1897. På nyåret 1901 bad han för hela kyrkan hymnen *Veni Creator Spiritus* och invigde 1900-talet som den Helige Andes århundrade.

Mer undervisning om den helige Ande i kyrkan – det är precis vad som behövs idag. Därför kommer denna helgonförklaring precis rätt i tiden.

[\[Läs mer om den saliga Elena Guerra och helgonförklaringen här\]](#)

[\[Läs mer om Elena Guerra och utvecklingen under 1900-talet som ledde fram till Karismatiska förnyelsens framväxt i Katolska kyrkan och förnyelsens betydelse för ekumeniken\]](#)

CHARIS behöver ditt stöd.

CHARIS är beroende av ditt stöd för att sprida dopet i den helige Ande i hela kyrkan, att främja enheten i Kristi kropp och tjäna de fattiga. [[Länk till hur man ger bidrag här](#)]

I CHARIS statuter stadgas att "*CHARIS upprätthålls genom frivilliga donationer och finansiella bidrag från de olika realiteter och individer som är involverade i den Katolska karismatiska förnyelsen i hela världen. Andra möjliga källor till understöd är överskott från event, konferenser, kurser, böcker och multimediamaterial etc.*"

Överväg gärna att ge ett bidrag, eller varför inte bli månadsgivare. Du stödjer också CHARIS genom att köpa böcker eller ta del av det fina kurs- och konferensutbud som finns digitalt, t.ex. [[CHARIS Formation Program](#)], en högkvalitativ kurs på två terminer som vi uppmanar alla ledare och kontaktpersoner inom Karismatiska förnyelsen att genomgå, eller att på internet ta del av hela den fina [[konferensen CALLED, TRANSFORMED, SENT](#)] som hölls i Vatikanen hösten 2023 med f Raniero Cantalamessa och många kända internationella talare samt audiens hos påve Franciskus.

Bengt Malmgren