

In this letter: News from Finland. Life in the Spirit seminars team manual in Swedish. CHARIS, events in Rome during the Jubilee Year 2025: 1) Meeting of priests, pastors and ministers (from all denominations). 2) International meeting of prayer groups. 3) The CHARIS Intercessory Prayer Commission invites you to training in prophetic intercession. Catholic charismatic renewal in the Nordic countries, plans ahead. Lillemor Hallin's books, republication.

News from Finland

Lina Joannou-Jyränki tells us:

“Prayergroup ‘Hearts on Fire’ meets in The Parish Hall of St.Mary’s Parish Helsinki every Friday evening after the evening H.Mass at 18h45-21h. Fr.Martti Savijoki of St:Mary’s Parish and the core group organised a seven weeks **Life in the Spirit Seminar** starting 13.9.2024 until beginning of November. There were more than 40 participants. The Seminar was appreciated. Finnish and English Language were used.

The Seminar was followed, end November, by a Retreat: *How can I deepen my living relationship with God?* given by Laszlo and Krisztina Gorove from Hungary. Laszlo is a Deacon and was the earlier Chairman of the Hungarian NSC.

In plan is: - an **Alfa Course** in Finnish, every Thursday evening, in the ST. Henrik Parish, Helsinki, 16.1.-3.4.2025. Also, an Alfa weekend 28.2.- 1.3.2025, in the St Mary’s Parish, Helsinki.”

Life in the Spirit Seminars

A new leader's manual in Swedish is now ready to be downloaded as a pdf file from [[the online store on CHARIS Norden's website](#)] along with the participant booklet and other books. The plan is for it to be published both as an e-book and as a spiral-bound compendium. There is great interest, both from Catholic quarters and from other denominations. A Protestant congregation in Vaasa, Finland ordered the material and has just finished the seminars. One of the leaders,



Barbro Pörtfors, says: *"The participants came from different Christian contexts, the Lutheran Church, the Pentecostal and Baptist denominations. We who were leaders feel grateful for the solid and well-worked material, clearly structured. Good also with the in-depth studies... The material also gave interest in good discussions in the groups. What we all, both leaders and participants, experienced as the highlight was probably the worship and prayer evening. Some experienced a tangible touch of the Spirit, and the person who was most sceptical about this with the Spirit relaxed and wholeheartedly accepted intercession with the laying on of hands, something that person had said beforehand would not happen."*

CHARIS: Meeting of priests, pastors and ministers (from all denominations) in Rome March 31 - April 4 with the theme **Walking together towards Unity.**

Invited are Catholic priests and deacons, religious, as well as pastors and ministers from other denominations. In response to the Holy Father's call to work for Christian unity, CHARIS has decided to organize, for the first time, an ecumenical meeting of priests, deacons, pastors and ministers as part of the Holy Year. The aim is to provide space for meetings and testimonies from a variety of backgrounds around the challenge of the unity of the body of Christ, which is also brought about through fraternal exchanges between people who are all driven by a desire to evangelize. Many will share their experiences in this area. Prayer and praise will characterize the days. Passage through the Holy Door and audience with the Holy Father are included in the program. Talk to your priests and motivate them to go.

[\[More information and registration via this link\]](#)

CHARIS invites to international meeting of prayer groups in Rome April 4-6: **Joyful Witnesses of Hope** (Rom. 12:12).

International Catholic Charismatic Meeting of Prayer Groups, an extraordinary gathering of believers from all over the world united in prayer, worship and renewal. Prayer groups and individuals are invited to be renewed in their spiritual lives, experience the powerful presence of the Holy Spirit, and deepen their commitment to mission and evangelism.

[\[More information and registration via this link\]](#)

CHARIS Intercessory Prayer Commission Invites to Training in Prophetic Intercessory Prayer Rome 31 March – 4 April 2024

"I was looking for someone to stand in the breach, to keep me from destroying the land" (Ezek. 22:30).

The Intercessory Prayer Commission has the specific mandate to promote intercession in the Catholic Charismatic Renewal and the Church. This course is a foundational training in prophetic intercessory prayer and is open to anyone who wants to learn more about intercessory prayer and grow in it. It will help participants build intercessory prayer in their communities and prayer groups and establish fervent intercessory prayer ministries. The teaching and books available on the subject at the educational site will help those who wish to teach and promote intercessory prayer in their own local contexts.

The training will consist of teaching, workshops in prophetic intercession, JERICHO prayer march, testimony, Eucharistic celebration, prayer for baptism in the Holy Spirit, anointed moments of praise and worship.

[\[More information and registration via this link\]](#)

Plans ahead

The CHARIS Nordic service of communion met in a digital meeting on 2 December. Various projects and plans were discussed:

- Continue to invest in Life in the Spirit seminars as well as strengthening and establishing prayer groups in the parishes.
- Intercessory prayer service with praise and sacramental worship on a Saturday in February in the Catholic Cathedral Stockholm (more on this in next information letter).
- Book release: Reissue of Lillemor Hallin's books as e-books (see below). Translation of Neal Lozano's book Unbound into Swedish was also discussed.

The books of Lillemor Hallin

Lillemor Hallin has been a prominent figure in Catholic charismatic renewal in Sweden during the latter part of the 20th century, and her books on spiritual renewal in the Catholic Church, the spiritual gifts and healing of the body of Christ are prophetic. They are of lasting value and have inspired many, and we have been in contact with her about republishing them in e-book form, but also as paper editions based on demand. She has written the following books (in Swedish):



1. See the Glory of the Lord (1991)
2. Rivers of Life: On the Work of the Holy Spirit in Our Time (1997).
3. Healing in Christ: The Healing Church (2003)
4. When the Walls Fell: My Catholic Childhood (2016)
5. Something about Catholic Charismatic Renewal in Sweden 1972-2007 (2017)
6. God is calling ordinary people to build His kingdom. On the spiritual renewal in Danderyd and Täby 1979-1990 (2019)

[\[Read more about Lillemor Hallin in this Wikipedia article\]](#)

An excerpt from Lillemor Hallin's book Healing in Christ: The Healing Church. From the last two chapters, *Evangelization – Hurting or Healing?* and *Heal the whole body of Christ* (Swedish text):

”Evangelisation är att föra ut det glada budskapet om Guds kärlek och budskapet om frälsning och befrielse genom Jesus Kristus till varje människa. »Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus«, skriver Petrus uppmuntrande till alla kristna i alla tider (1 Pet 2:9). Kyrkans, ja hela kristenhetens, främsta uppgift är just denna förkunnelse. den gäller alla, hela Guds folk, och uppdraget riktar sig till hela världen. »Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar!« (mt 28:19). Guds kärlek och befrielse gäller hela människan och hela hennes situation, den ekonomiska, sociala, kulturella och politiska lika väl som den fysiska, psykiska och andliga situationen. den Gud som

skapat både människan och världen är också den ende som på djupet kan hela såren och skadorna...

Från urkristendomens tid och fram till idag har den mest effektiva evangelisationen utförts av dem som tagit emot den helige Ande i sina liv på ett radikalt sätt. Önskan att evangelisera är en tydlig frukt av dopet i den helige Ande, konstaterar biskop Paul Cordes i Vatikanen. Alla Andens manifestationer – fördjupad tro, växande kärlek, gemenskap med kyrkan och församlingen, Andens gåvor i funktion – ges för att Guds rike ska utbredas. Kallelsen till personlig helighet är oskiljaktig från kallelsen till evangelisation. När Gud skapar »helgon«, fortsätter Cordes, skapar han också levande vittnen om den uppståndne Kristus. Andens gåvor är speciellt knutna till uppdraget att evangelisera...

De första kristna evangeliserade med kärlek och i den helige Andes kraft. Varje kristen var ett vittne. Budskapet var kristocentriskt och omsorgen om människorna var något nytt för den tiden, 'se hur de älskar varandra' sade man om dem. det var de små, enkla och föraktade människorna som bar upp kyrkan. många blev martyrer, och martyrernas blod blev kyrkans främsta utsäde. den helige Ande var verksam på ett påtagligt sätt och kristendomen spreds lavinartat.

Några århundraden senare hade kyrkan slagit in på en helt ny väg. Nu var det ovanifrån, via kungar och drottningar, som folken kristnades, inte sällan med våld. Frankerkungen Klodvig döptes år 496 med 3 000 av sina män, Ethelbert av Kent år 597 med 10 000 man, och så fortsatte det århundrade efter århundrade. Hur blev det då med kunskapen och med den inbördes kärleken?...

Det glada budskapet om frälsningen genom Jesus Kristus har genom tiderna förvandlas till en ren katastrof för många folk och för många generationer. i stället för att ta emot helande till sina personer och till sitt samhällsliv har de åsamkats nya, djupa sår. Kristenheten har mycket att be om förlåtelse för när det gäller evangelisationen.

Vi har sett att Kristi kropp har en oerhörd potential till försoning och helande, både när det gäller enskilda individer och världen i övrigt. men för att kunna gå in i sin fulla kraft, ja, för att överhuvudtaget kunna bli helt medveten om sina möjligheter, måste den själv helas och mogna.

Kyrkornas enhet är förutsättningen för en verklig evangelisation av mänskligheten och därmed ett helande på djupet av den. men denna enhet förutsätter en djup omvändelse hos alla kristna i alla läger, en omvändelse från samfundstänkande till Kristus själv, en omvändelse som till och med innefattar en form av död, men en död som är nödvändig för att Kristi enade kropp ska kunna uppstå och gå in i sin verkliga kallelse. Denna process är redan igång och den har blivit allt tydligare under 1900-talets lopp. 'Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. då skall världen tro på att du har sänt mig' (Joh 17:21). När vi alla är förenade i Gud själv ska detta alltså ske."



A blessed Christmas and a merciful New Year are hereby wished to all our readers.

Nativity scene. Fabric appliqué 45x90 by Lillemor Hallin reproduced on the Swedish Bible Society's Christmas card in 1980.